
Van de redactie

Het jaar is bijna voorbij. De Maya-kalender voorzag de ondergang van de wereld, maar buiten brandt opnieuw de kerstverlichting en straks zingen we weer *Stille Nacht* en is er vuurwerk. Gelukkig maar. Het *Tijdschrift Geestelijke Verzorging* kijkt echter verder vooruit. Eén van de leden van de redactieraad, prof. dr. Frans Vosman, nam samen met Nicolette Hijweege het initiatief tot een themanummer over 'toekomstscenario's voor geestelijke verzorging'. Ze zijn als docenten nauw verbonden met de wereld van de zorg en onze beroepsgroep. In een inleiding op het thema maakt Frans Vosman duidelijk dat er veel op het spel staat. Geestelijke verzorging is een mooi vak en een bijzondere bijdrage aan de zorg, maar het is maar de vraag of deze discipline het gaat redden in de snel veranderende wereld van de zorg.

Opvallend in de verschillende bijdragen is de radicaliteit. Hans Schilderman ziet toekomst voor geestelijke verzorging in een keuze voor geïntegreerd werken, effectonderzoek en degelijk wetenschappelijk onderwijs. Frans Vosman noemt de ingrijpende veranderingen binnen de zorg een 'transitie' en meent dat geestelijke verzorging alleen bestaansrecht heeft als ze deze transitie leert verstaan en als 'getuige' zich richt op humanisering van zorg en terugkeer van menselijke verhoudingen. Ook Rob Plum en Eric van de Laar willen op zoek naar een nieuw zelfverstaan van de geestelijk verzorger voorbij ambt en professie. Hij is vooral theoloog of filosoof; een generalist die in de wereld van de zorg mensen tot spreken brengt die gemakkelijk over het hoofd worden gezien en tot zwijgen gebracht. Ten slotte pleiten Wim Smeets en Nicolette Hijweege voor functiedifferentiatie en specialisatie. Niet alle geestelijk verzorgers zijn altijd en overal het zelfde. Durf te verschillen en zo verschil te maken.

Naast deze prikkelende toekomstscenario's zijn er praktische bijdragen uit het werkveld. Kleine doorkijkjes naar die toekomst: boeddhistische geestelijke verzorging, werken met een FACT-team in de GGz, het goed recht van geestelijke verzorging aan kinderen. Elske Kroondijk stelt zich als kersnieuw redactielid voor in een column en ondergetekende neemt in een andere column afscheid.

Dit is dus het laatste redactioneel dat ik namens de redactie van TGV schrijf. De officiële zittingstermijn van acht jaren zit er op. Rob Plum zal als hoofdredacteur mijn taak overnemen, samen met Rianne Veenstra als nieuwe eindredacteur. We hebben als redactie veel bereikt: van verenigingstijdschrift van de VGVZ werd TGV een volwaardig vakblad voor alle geestelijk verzorgers in de zorg. Gesteund door een betrokken redactieraad van wetenschappers en sinds vorig jaar in een frisse en moderne vormgeving. Zeker, we kunnen niet op onze lauweren rusten; dat maken de toekomstscenario's ons wel duidelijk. Maar we hoeven ook niet bij de pakken neer te zitten en kunnen trots zijn op een mooi en kostbaar vak en tijdschrift. Met die 'vroljke ernst' heb ik in ieder geval voor dit blad gewerkt en die wens ik ook de nieuwe hoofdredacteur en eindredacteur van harte toe.

Namens de redactie,
Ben de Boer (ben.de.boer@arkin.nl)