



Conferentie Palliatieve Zorg “Ik ga dood en wat dan?” *Overgaan in levensbeschouwelijk perspectief*

Op dinsdag 11 oktober 2022 organiseert de Protestantse Sectorraad in samenwerking met de andere levensbeschouwelijke Sectoren van de VGVZ haar eerste gezamenlijke conferentie.

Het onderwerp van de Conferentie is: “Ik ga dood en wat dan?” Overgaan in levensbeschouwelijk perspectief. Over palliatieve zorg multireligieus gezien. De hoofdsprekers in de ochtend zijn dr. Erik Olsman (Universitair Hoofddocent Geestelijke Verzorging aan de Protestantse Theologische Universiteit Amsterdam) en dr. Anke Liefbroer (Associate professor Psychology of Religion and Spiritual Care aan de Tilburg University). Zij maken ons aan de hand van twee hoofdlezingen in de ochtend bewust van de taal in de palliatieve zorg en de gevolgen daarvan voor het werk van Geestelijk VerZorgers. Hoe kunnen wij ons als Geestelijk VerZorgers verbinden met zorgvragers wanneer het gaat om afscheid nemen, rekening houdend met de kwaliteit van het leven, in deze levensfase. Het fysieke leven is voor iedereen tijdelijk, maar hoe wij deze tijdelijkheid in alle facetten beleven, is eigen aan de achtergrond en levensbeschouwing.

In het middagprogramma van deze Conferentie “Palliatieve Zorg” ligt het accent op het oefenen in culturele sensitiviteit. We sterven allemaal, maar hoe we sterven beleven, is eigen aan de achtergrond en levensbeschouwing.

Tijdsplanning:

09.30 - 10.00 uur

10.00 - 10.10 uur
10.10 - 10.25 uur

10.30 - 11.15 uur

11.20 - 12.00 uur

12.00 - 12.20 uur

12.20 - 12.25 uur

12.30 - 13.30 uur

13.30 - 14.30 uur

14.45 - 15.45 uur

15.45 - 16.00 uur

vanaf 16.00 uur

Inloop

Opening dagvoorzitter: Anita van Loon, directeur Uitvaartstichting Hilversum
Spirituele opening door: Soerish Jaggan, Hindoe Geestelijk Verzorger bij de Dienst Justitiële Inrichtingen (Ministerie van Veiligheid en Justitie)

Dr. Erik Olsman “Inleiding taalveld Palliatieve zorg”

Dr. Anke Liefbroer “In dialoog met je levensverhaal, gesprekstoel vanuit interfaith”

Reacties uit de zaal op de lezingen van dr. Erik Olsman en dr. Anke Liefbroer

Spiritueel lied gezongen door Jan Peter Versteeg

Vegetarische Lunch

Eerste ronde workshops

tweede ronde workshops

Plenaire afsluiting met een spirituele uitsmijter

Ontmoeting, hapje, drankje voor wie wil en kan

Hoofdsprekers:

Dr. Anke Liefbroer: A.L.Liefbroer@tilburguniversity.edu en dr. Erik Olsman: h.j.olsman@pthu.nl

Workshops:

“Palliatieve Zorg” gezien vanuit **Boeddhistisch, Hindoeïstisch, Islamitisch, Ongebonden spiritueel, Protestants-Christelijk perspectieven**

Deelnemerskosten:

€ 115,00 voor VGVZ-leden || € 135,00 voor niet-leden || € 50,00 studenten

Accreditatie is aangevraagd bij de SKGV.

Bij belangstelling voor deze dag: geef je op! aanmelden via de link

Organisatie van de Conferentie:

Anja Bruijkers, Ina Beemster, Soerish Jaggan, Pieter Nauta, Jan Peter Versteeg, Simone Visser en Theo de Zwart

Locatie:

Dominicanenklooster Huissen, Stadsdam 1, 6851 AH Huissen (026-326442). Overnachting is mogelijk voor eigen kosten. Dit moet u zelf regelen: www.kloosterhuissen.nl

Let op: gewijzigde locatie en deelnemerskosten voor deze landelijke VGVZ Conferentie!

Voor meer informatie en/of inlichtingen over deze landelijke Conferentie van de Protestantse Sectorraad in samenwerking met de andere levensbeschouwelijke Sectoren van de VGVZ kunt u contact opnemen met drs. Theo A.R. de Zwart, secretaris van de Protestantse Sectorraad VGVZ.

E-mail: T.de.Zwart@st-anna.nl of Harpal.Advies@gmail.com (mob. 06-33104010).



Aanmelding workshops middagprogramma (behorend bij de VGVZ Conferentie d.d. 11 oktober 2022)

In het middagprogramma kun je deelnemen aan twee interactieve workshops. De inleiders nemen vanuit hun eigen achtergrond en levensbeschouwing je mee in wat de laatste levensfase doet met hun zorgvragers. Wat is het eigene hierin en waarin vinden we herkenning bij elkaar. Hoe kunnen we als Geestelijk Verzorgers verbinden, begeleiden, ondersteunen wanneer het leven fysiek eindigt. Om de groepen gelijk te verdelen over de middag, vragen wij je drie keuzes op te geven. U kunt één workshop beschouwen als reserve indien de andere opgegeven workshops vol zijn.

- Boeddhistisch perspectief: Inleider Ancilla Steekelenburg.** Er zijn, voor de ander, samen, in welke situatie dan ook, dat is mijn levensmotto. Als vrijgevestigd geestelijk verzorger ga ik in gesprek met je over dat wat er leeft en goed is te delen. Gevoelens, levensvragen, twijfels, inzichten en wijsheid; alles is welkom. Een afscheidsritueel samen vormgeven kan grote waarde hebben. Ancilla is opgeleid aan de Radboud Universiteit Nijmegen als algemeen Geestelijk Verzorger. Haar specialisaties zijn: mindfulness, compassie, zingeving, boeddhisme, rouw en verlies en systeemgericht werken. <https://zinplus.nl/team-zinplus> en e-mail: avsteekelenburg@gmail.com
- Hindoeïstisch perspectief: Inleider Raj Lachhusing** “Er is een hindoe principe dat zegt: *ekam sad vipra bahudha vadanti...* Dat betekent dat er één absolute waarheid is, maar die manifesteert zich op verschillende manieren. Die waarheid is dus zo universeel en flexibel zodat iedereen het in zijn of haar situatie kan vinden en ervaren. Het vergt een onbevooroordeelde en vooral ontvankelijke blik om die universele waarheid overal en in iedereen te zien. Of zoals de Bijbel het ook heel mooi verwoordt: God heeft de mens geschapen naar zijn eigen beeld. Zoveel verschillende mensen, gebaseerd op slechts één beeld.” E-mail: Ralachh9@outlook.com
- Islamitisch perspectief: Inleider Salima El Ayachi.** Salima werkt als Geestelijk Verzorger aan de VUmc en bij het Centrum voor Levensvragen (CvL) in Utrecht. Haar expertise is het ondersteunen van moslimgezinnen bij ernstig zieke ouders (www.zininutrecht.nl). Zin in Utrecht is een samenwerkingsverband van professionele geestelijk verzorgers en vrijwilligers die aan inwoners van de gemeente Utrecht ondersteuning bieden op het terrein van zingeving, levensvragen en spiritualiteit. E-mail: salima@zininutrecht.nl
- Ongebonden spiritualiteit: Inleider Irene van der Meulen.** Irene is Theoloog en ritueelbegeleider en zal de workshop “Vrije rituelen” verzorgen. Hoe kunnen rituelen helpen in de laatste levensfase? En welke rituelen zijn er? Het bekendst zijn misschien de religieuze rituelen zoals gebed, ziekenzalving of rituele wassing. Maar nu veel mensen zich niet meer religieus noemen, rijst de vraag: zijn er ook andere rituelen? Of vind je rituelen overbodig en is een luisterend oor genoeg? We gaan met elkaar in gesprek en maken samen nieuwe rituelen. E-mail: irene@irenevandermeulen.nl en www.irenevandermeulen.nl
- Protestants-Christelijk perspectief: Inleider Theo A.R. de Zwart.** Theo werkt vanuit de Protestantse Kerk Nederland (PKN) als Predikant-Geestelijk Verzorger (SKGV) en is Medisch Ethicus in de Anna Zorggroep in Geldrop/Eindhoven (ziekenhuiszorg, hospicezorg en verpleeghuiszorg). Daarnaast is hij als docent “toegepaste ethiek” en supervisor (LVSC) verbonden aan de afdeling “Empirische en praktische religiewetenschap” van de Radboud Universiteit Nijmegen (Faculteit Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen). Theo heeft als zelfstandige een eigen Organisatie- en Adviesbureau HARPAL in Arnhem in het begeleiden van management en medisch specialisten in ethisch leiderschap en zingeving binnen zorginstellingen. Theo is ook BIG-geregistreerd verpleegkundige in de hospicezorg. E-mail: T.de.Zwart@st-anna.nl en Harpal.Advies@gmail.com

Dagvoorzitter: Anita van Loon. Anita is directeur van de Uitvaartstichting Hilversum. “Ik ben een verbinder, een mens die oprecht interesse heeft in haar medemens. Een mens met een bijzondere affiniteit met de wereld van rouw, verlies en afscheid”. Voor meer informatie zie: www.anitavanloon-levenskunst.nl of www.uitvaartstichtinghilversum.nl
E-mail: avanloon@uitvaartstichtinghilversum.nl