



*“Er is iets dat men op één enkele plaats ter wereld kan vinden. Het is een grote schat, men kan hem de vervulling van het bestaan noemen. En de plaats waar deze schat te vinden is, is de plaats waar men staat.” [Martin Buber]*

Met deze bewogen woorden wil ik mijzelf graag introduceren. Beatrijs Hofland, 45 jaar, werkzaam als geestelijk verzorger bij Stichting Groenhuysen in Roosendaal en bij mijn eigen praktijk Zingeving op de kaart werkzaam in de eerste lijn in en rond onze woonplaats Den Hout in het mooie Brabantse land. Naast deze uitdagingen ben ik moeder van 4 kinderen.

Het gekozen citaat wil iets weergeven van wat ik in mijn werk als geestelijk verzorger van belang vind: dat ik in de mensen die ik ontmoet iets van die zoektocht naar de vervulling van het bestaan mag meebeleven. Samen op zoek gaan naar iets wat in het donker oplicht, soms tegen beter weten in, soms met de stroom mee, vanuit een diepgeworteld besef dát er voor ieder mens een bestemming is. En dan de toevoeging: ‘de plek waar men staat’; dit vormt voor mij de uitnodiging om vanuit het werkveld, met soms de voeten in de klei, te observeren, analyseren en door te vertalen wat een geestelijk verzorger in het grote geheel te zoeken heeft.

Van hieruit ook mijn keuze om te solliciteren naar de bestuursfunctie met als portefeuille beroepsontwikkeling en innovatie. Om ook in (zoals de afgelopen tijden) een donkere periode dat licht te zoeken en in waardevolle samenwerking met collega’s, met andere professionals en met de mensen bij wie we ons betrokken weten. Door gestalte te geven aan die kostbare levensvragen, aan het werk van de geestelijk verzorger.

Deze dynamische tijden vragen om een flexibele houding, een durven bewogen zijn en vanuit die bewogenheid ook mee te bewegen in wat de wereld van ons vraagt. Daarbij zie ik de inzet van nieuwe, innovatieve wijzen en middelen van communiceren, van rituelen vormgeven, van letterlijk zingeving op de kaart zetten als een prachtige weg, uitweg, uit het donker. Op die weg hoop ik velen van u te ontmoeten, ieder in het eigen tempo, elkaar bijlichtend en zoekend naar nieuwe wegen.



Beatrijs Hofland



Sinds 2015 ben ik klinisch geestelijk verzorger bij VieCuri Medisch Centrum in Venlo, met aandachtsgebieden oncologie en palliatieve zorg. Ik studeerde filosofie en religiewetenschappen in Canada (University of Saskatchewan) en Nederland (Radboud Universiteit Nijmegen), en was daarna docent filosofie, ethiek en levensbeschouwing in het hoger beroepsonderwijs (Fontys Hogescholen) en aan het voormalig Instituut voor Filosofie in Amsterdam. Ik ben tevens actief als geestelijk verzorger in de 1e lijn (Centrum voor Levensvragen regio Noord-Limburg).

Ik stel mij kandidaat als bestuurslid met deze bijzondere portefeuille (Onderwijs en Kwaliteitsregister), vanuit de behoefte om een constructieve bijdrage te leveren aan toekomstig scholingsaanbod van, voor en door geestelijk verzorgers in Nederland. Met name professionalisering van de geestelijke verzorging binnen organisaties op meso- en macroniveau (i.e. interdisciplinair onderwijs aan andere professionals en het ontwikkelen van adviesfuncties ten opzichte van raden van bestuur en managers) en ethiekontwikkeling hebben mijn interesse. Ik kijk uit naar 4 inspirerende jaren!



Marleen Moors

Mijn naam is Erik Willemsen – 38 jaar, gehuwd en vader van twee prachtige dochters (7 en 3). Sinds anderhalf jaar ben ik als geestelijk verzorger werkzaam in de VVT-sector en als predikant verbonden aan de Protestantse Kerk. Daarvoor werkte ik als onderzoeker aan de Protestantse Theologische Universiteit en dáár weer voor werkte ik in de VVT-sector in een andere functie. Ik heb een academische achtergrond in drie vakgebieden (filosofie, psychologie en theologie) en ben naast mijn werk als geestelijk verzorger bezig met het afronden van een proefschrift op het terrein van de spiritualiteitsstudies.

Het lijkt mij erg leuk om als bestuurslid van de VGZ iets te kunnen betekenen voor onze beroepsgroep en mee te denken over allerhande zaken die ons geestelijk verzorgers aangaan. Binnen het bestuur hoop ik de portefeuille Wetenschap te gaan beheren. Het werk in de praktijk van de geestelijke verzorging geeft mij veel voldoening, maar ik ben ook altijd erg geïnteresseerd geweest in de doordiening van ons vak en aanpalende gebieden. In het bijzonder ben ik gefascineerd door godsdienstpsychologie en het interdisciplinaire veld van de gereformeerde spiritualiteit.



Ik zie uit naar een goede en mooie tijd binnen de VGVZ en wie weet tot ziens op één van de bijeenkomsten van onze vereniging!



Erik Willemsen