



De politie heeft Emilie van de Wijer onlangs benoemd tot korps geestelijk verzorger. Ze gaat een team van geestelijk verzorgers vormen ter begeleiding van politiemensen bij zingevingsvragen, ethische vragen en existentiële vragen die opkomen in en door het politiewerk. Met de inrichting van geestelijke verzorging beschikt straks elke politie-eenheid over een eigen geestelijk verzorger.

Emilie: 'Politiemensen moeten in hun werk continu, en vaak snel, beslissingen nemen over hun handelen: "Wat is hier, in deze situatie goed politiewerk? Werkt het, deugt het en doet het deugd?" Het kan morele dilemma's oproepen, ook achteraf. Daarnaast hebben politiemensen in hun werk als geen ander te maken met onrecht, gevaar, menselijk leed, onmacht, geweld en dood. Dit roept heel menselijke, indringende, vragen op naar zin en betekenis. Geestelijk verzorgers helpen politiemensen zich opnieuw te oriënteren, om betekenis te geven aan wat ze meemaken, om zo nieuw houvast te vinden. Omdat politiewerk onlosmakelijk verbonden is met zingeving en ethiek, is het goed dat er meer geestelijk verzorgers mogen komen. Politiewerk vraagt erom én politiemensen verdienen het.'

Emilie van de Wijer is als korps geestelijk verzorger verantwoordelijk voor de vakinhoudelijke aansturing en ontwikkeling van de geestelijk verzorgers in de politie-eenheden. Ze is ambassadeur van geestelijke verzorging bij de politie en levert vanuit haar positie een bijdrage aan de meningsvorming, visie- en beleidsontwikkeling ten aanzien van zingeving, ethische vragen en levensbeschouwelijke aspecten in de politieorganisatie.

Het is momenteel nog niet mogelijk te solliciteren naar de functie van geestelijk verzorger bij de politie. Zodra er vacatures worden opengesteld, wordt dit gemeld via de beroepsvereniging.

