

Lotusvoeten

Zij vertelt van Indië voor de oorlog, de geur van *bedak*, talkpoeder, jungle, en kruidige thee. Haar Chinese grootmoeder, hoe zij waggelde op lotusvoeten, niet verder dan de veranda, ongehoorzame baboes achterna.

Zij vertelt van *haar* omzwachtelde voeten (oedeem verbindt generaties), van 'gekluisterd aan deze stoel op wielen is gevangen zijn'. De witgouden lotusbloem om haar hals ratelt een eeuwig rad, zij fluistert TAO.

Voor zij verder gaat, hoor ik altijd Radio Noord-Holland, het weer van Jan Visser, gouden hits. Dan verschijnen op televisie mediums en kaartleggers, onvoorspelbare dagkoersen, *de kool grill barbecue*, *artisjok shots* en *anti snurkband* van *Tommy teleshopping*

Voor zij verder gaat, roept haar buurman een zuster, en een zuster dat er soep is, ja KIPPENSOEP. En haar herinnering stokt telkens daar: hoe zij op lotusvoeten niet voorbij de veranda waggelde, ongehoorzame baboes achterna.

Eric de Rooij

