

Antwoord

In mijn oor
nodigt de wind
me poeslief uit
'Zullen we zoetjesaan
naar gene zijde
gaan?'

Dus dien ik hem
gelijk van antwoord
'Ik blijf nog even
hier, zie je
ik heb nog veel
te doen'

De wind
kijkt sip en zoef
weg is hij

uit: Toyo Shibata, *Geef de moed niet op*
Vertaald uit het Japans door Luk van Haute
Lebowski Achievers, Amsterdam 2011