

Thuis

**Alsof je een plek bereikt.
Om je heen kijkt en weet
dat je thuis bent.**

**Een weiland, vergeten
langs duinen en bosrand,
iemand buigt tussen jou
en een feest – op zoek
naar de wijn, een gezicht
wordt zijn eerste woorden,
wat geschreven werd voor jou
door een nooit gevoelde hand.**

**Alsof je dit al kende
voor je het zag. Er geweest was
voor je er zou komen.**

Zo thuis.

Kees Spiering.

© Overgenomen met toestemming van Baeckens Books
BVBA.