

Van de redactie

Het Tijdschrift *Geestelijke Verzorging* heeft sinds kort niet alleen een redactie, maar ook een redactieraad. We zijn erg gelukkig met dit gezelschap dat met ons meedenkt over de visie en missie van TGV. Ons leek het een goed idee om de leden van de redactieraad voor te stellen. Prof. dr. Hans Alma, rector van de Universiteit voor Humanistiek en hoogleraar psychologie en zingeving, bijt in TGV 53 het spits af.

Ren Lantman biedt met zijn artikel over geestelijke verzorging en kwaliteitszorg in zekere zin een vervolg op de bijdrage van Jan van der Wal (TGV 52) over de grenzen van de vrijplaatsfunctie. Lantman ziet in het proces van ontwikkeling van protocollen een rol weggelegd voor de geestelijk verzorger en een goed voorbeeld van geïntegreerde geestelijke verzorging. Niet door kritisch aan de rand te blijven staan, maar door met overtuiging aan de dynamiek van kwaliteit van zorg deel te nemen wordt de plaats van de geestelijk verzorger binnen de organisatie helderder. Verder biedt Paul van der Velde in de rubriek *Inhoud* een mooi overzicht van de belangrijkste gezichtspunten over ziekte en dood in boeddhisme en hindoeïsme.

In *Impressie* reizen we naar Meppel en Amersfoort. In het verpleeghuis van Meppel is Leddy Karelse al een tijdje geestelijk verzorger en maakt hij de balans op. Wat heb ik in die jaren geleerd in mijn omgang met dementerenden? Wat moest ik afleren? Zijn observaties en bespiegelingen zijn ook voor mensen in andere werkvelden herkenbaar.

Geeske Hofstra stuitte in haar werk binnen de psychiatrie op een leemte. Binnen de instelling in Amersfoort waar ze werkt èn landelijk is er nauwelijks aandacht voor palliatieve zorg in de psychiatrie. Ze doet verslag van haar pionierswerk.

Meer aandacht voor palliatieve zorg is er in de oproep van Joep van der Geer om vooral als geestelijk verzorgers actief betrokken te blijven bij de razendsnelle ontwikkelingen op dit gebied. Te vaak zijn geestelijk verzorgers in het denken rondom palliatieve zorg nog onzichtbaar. In *Inspraak* verder een vervolg op de discussie rondom extramuralisering in het vorige nummer. Werner van de Wouw is in Eindhoven bezig om in dat oerwoud een begaanbaar pad te vinden en adviseert de beroepsgroep vooral om bondgenoten te zoeken.

Tot slot gooien Joachim Vreeman, Wim Smeets en Thomas Quartier de knuppel maar weer eens in het hoenderhok. Het imago van de geestelijke verzorging lijdt volgens hen te zeer onder de onduidelijkheid en discussie omtrent de institutionele binding. Vanuit hun gezamenlijke gerichtheid op het geestelijk welbevinden zou de VGZ niet alleen aan ambtelijk gebonden, maar ook aan niet ambtelijk gebonden geestelijk verzorgers een plaats kunnen geven in de beroepsvereniging. Reacties welkom!

Namens de redactie van TGV,

Ben de Boer
Hoofdredacteur
Ben.de.boer@mentrum.nl