

# Van de redactie

---

Steeds vaker is de geestelijk verzorger ook ethicus. Theo de Zwart bijvoorbeeld. Hij is niet alleen eindredacteur van het *Tijdschrift Geestelijke Verzorging*, maar ook in de Alysis Zorggroep (Arnhem e.o.) officieel aangesteld als medisch ethicus. In een interview met Benita Spronk vertelt hij over dit pionierswerk. Via moreel beraad, consulten en klinische lessen is hij breed aanwezig en beschikbaar. Ook binnen de rubriek INSPRAAK komt de ethiek aan bod. Geestelijk verzorgers voelen zich lang niet altijd goed toegerust voor hun rol als ethicus. Hendrik Jan Nieuwenhuis volgde daarom in Nijmegen de postdoctorale opleiding 'Ethiek in de Zorgsector' en Jack de Groot zocht buiten de grenzen naar verdieping en kennis.

In nummer 51 van TGV opnieuw een themablok. Deze keer gewijd aan het preventieaanbod *Op zoek naar zin* van het Trimbos-instituut. Binnen de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) wordt deze cursus al een aantal jaren aangeboden aan ouderen met lichte depressieve klachten. In *Op zoek naar zin* staat niet de depressieve problematiek centraal, maar het levensverhaal van de deelnemers. Wat is er in hun leven waardevol geweest? Hoe kan dat nu nog een bron van kracht en inspiratie zijn? Het hermeneutische perspectief sprak veel geestelijk verzorgers in de GGZ aan en leidde tot hun actieve deelname aan dit cursusaanbod.

In het themablok vertellen Mirjam Algera en Ben de Boer over hun ervaringen met *Op zoek naar zin* in Amsterdam. Ernst Bohlmeijer stond aan de wieg van het hele project en doet samen met Anne Margriet Pot verslag van het onderzoek dat door het Trimbos Instituut verricht is naar de effectiviteit van het cursusaanbod. Psycholoog Gerben Westerhof plaatst de resultaten in een breder perspectief en constateert dat de GGZ met *Op zoek naar zin* zich nu ook richt op persoonlijke zingeving als bron van geestelijke gezondheid. Annemarie Schilt stelt daar ten slotte als theoloog de nodige kritische vragen bij. Kan het eigen levensverhaal een vindplaats van zin en inspiratie zijn als er een groter verhaal van hoop en troost ontbreekt?

In de rubriek INSPRAAK vervolgen we de serie over geestelijke verzorging en opleidingen. Na aandacht voor studenten en docenten van opleidingen tot geestelijk verzorger, komen nu collega's aan het woord die tijdens hun werk de behoefte voelden aan scholing en verdieping. Twee verhalen gaan over een opleiding ethiek en Marjan Kip vertelt over de master 'Geestelijke zorg in organisaties' aan de VU en laat zien hoe deze opleiding aan haar werk nieuwe bezieling gaf.

Het is ook een goede zaak dat steeds meer islamitisch geestelijk verzorgers van zich laten horen in TGV. Adem Köse signaleert een gebrek aan collega's en roept op tot actie. Misschien nodigt zijn artikel ook uit tot een gesprek in de kolommen van dit blad.

Namens de redactie van TGV,

Ben de Boer, hoofdredacteur TGV  
Ben.de.boer@arkin.nl