

# Van de redactie

---

De glossy LINDA van Linda de Mol bestond 5 jaar en dat was al aanleiding voor een lustrumnummer vol mensen die vijftig waren en een spetterend feest met bubbels en BN-ers. Bij LINDA vergeleken is het 50<sup>e</sup> nummer van het *Tijdschrift Geestelijke Verzorging* de rust en eenvoud zelve. Maar laten we niet al te bescheiden doen: we sluiten 2008 af met een mooi en ook gevarieerd nummer.

Hetty Zock was een tijdje in Amerika en ontdekte dat zelfs in 'Gods own country' geestelijk verzorgers niet langer een vanzelfsprekendheid zijn. In haar mooie reisverslag beschrijft ze hoe de ontwikkelingen van het beroep daar vooral bepaald worden door de ontwikkelingen in de gezondheidszorg zelf. Innovatie op het gebied van onderzoek en onderwijs lijken ook in Nederland nodig. En: verspillen we niet navelstaarderig teveel tijd aan discussies over het ambt en de levensbeschouwelijke instituties? Een vraag die ze, schuld bewust, ook aan zichzelf stelt. Wout Huizinga en Marije Stegenga gaan op een eigen wijze met deze problematiek aan de slag. Meer dan ooit zullen geestelijk verzorgers zich moeten kunnen legitimeren. Wat is hun specifieke bijdrage aan de zorg? Ze presenteren een schema dat kan helpen bij het afleggen van die verantwoording.

Hoe Nederlandse geestelijk verzorgers zich in hun dagelijkse praktijk laten beïnvloeden door ontwikkelingen in de gezondheidszorg, wordt zichtbaar in de bijdragen van Govert Bach, Koen Jordens en Christa Anbeek. Als geestelijk verzorgers participeren ze volop in actuele discussies. Koen Jordens laat zien hoe een contextueel perspectief op zorgverlening het probleem van de orgaandonatie in nieuw licht plaatst. Govert Bach bezint zich op de taak van de psychiatrie rondom suïcide. Naar aanleiding van de recente media-aandacht voor het recht op zelfdoding bij langdurig psychisch lijden doet hij een interessant voorstel voor het gesprek. Christa Anbeek onderstreept tenslotte het belang van de populaire therapie 'mindfulness' voor geestelijk verzorgers in de GGZ.

Toch is bezinning op geestelijke verzorging ook altijd weer reflectie op het belang van ambt, religie en spiritualiteit. Twee heel verschillende bijdragen maken dat zichtbaar. Peter Derckx vraagt zich af wat 'inclusief humanisme' zou kunnen zijn en hoe dit gestalte zou kunnen krijgen op de Universiteit voor Humanistiek. Mualla Kaya werkt als islamitisch geestelijk verzorger in het UMC in Utrecht. Een kijkje in haar keuken maakt duidelijk wat haar aanwezigheid in het ziekenhuis betekent voor vrouwelijke moslim-patiënten.

Bijna vergeten. Er is toch reden voor een feestje in dit nummer. Met ingang van 2009 zal de redactie van TGV kunnen beschikken over een redactieraad. Prof. dr. Ruard Ganzevoort (VU, Amsterdam/Windesheim, Zwolle), prof. dr. Hans Alma (Universiteit voor Humanistiek Utrecht), prof. dr. Hans Schilderman (Radboud, Nijmegen), prof. dr. Frans Vosman (Universiteit van Tilburg), dr. Henk Veltkamp (oud-geestelijk verzorger) en drs. Thijske Fraanje (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) zullen een klankbord gaan vormen voor de redactie van TGV. We zijn erg blij met hun toezegging en hopen op een goede samenwerking!

Namens de redactie van TGV,

Drs. Ben de Boer  
Hoofdredacteur  
Reacties: [ben.de.boer@mentrum.nl](mailto:ben.de.boer@mentrum.nl)