

Anneke

Acht jaar ben je het eerste gezicht geweest van de VGVZ. En daarom heeft het bestuur me gevraagd deze column te schrijven. Liever schrijf ik nu verder namens de leden van de VGVZ, het Stafbureau in de persoon van Richart en het Secretariaat in de personen van Joshua en Davy.

Al die tijd heb je regelmatig van je woonplaats Borne naar Utrecht gereden om de bestuursvergaderingen voor te zitten. Ik weet niet of veel leden weten waar Borne ligt. Ik weet het toevallig wel en ik vermoed dat het bestuur me daarom gevraagd heeft om deze column te schrijven. Wie van de leden toch wel eens in Borne is geweest die weet hoe ver de afstand is tussen Borne en het westen van het land. Borne is nog verder dan Almelo, de geboortestad van Herman Finkers. De trein raast door de Veluwe, maar van het prachtige landschap heb je vast niet veel kunnen zien. Alleen al voor het constant heen en weer reizen tussen Borne en Utrecht heb je wat mij betreft een lintje verdiend.

Ik herinner me Borne nog goed: een grote straat met een scherpe bocht naar rechts. Een hobbelen fietspad en aan het eind de school. Hier kreeg ik les van een tekenleraar die geen orde kon houden. Daardoor mochten we op een mooie dag naar buiten om te tekenen. Die dag heb ik Borne op z'n mooist gezien. Midden in het dorp zag ik een grote, oude boom. Ik was al snel verkocht. De hele middag ben ik bezig geweest die knoestige boom na te tekenen. Ik heb 'm nog op mijn netvlies zitten en zo je wilt, teken ik 'm nog eens voor je als ik in de trein zit op het voor ons o zo bekende traject.

Anneke, het ga je goed op je verdere reis!

Mede namens het bestuur van de VGVZ,
Karien van Roermund