

Beeldtentoonstelling: Bevlogen

Zorgen voor verbinding

In januari 2015 zijn Rijnland Zorggroep en Diaconessenhuis Leiden gefuseerd en samen doorgaan als Alrijne Zorggroep. In het jaar voorafgaand aan de fusie willen we als geestelijk verzorgers van de fuserende organisaties graag op een persoonlijke manier een bijdrage leveren aan de nieuwe organisatie. Door te werken aan verbinding tussen collega's over de locaties heen, hopen we goede onderlinge contacten en het vertrouwen in elkaar te bevorderen en daarmee ook de kwaliteit van zorg aan patiënten en bewoners. Zo komen we op het plan om een weekkalender voor 2015 te maken.

De bevlogenheid ontdekken van collega's van de eigen afdeling, de eigen locatie, of zelfs een heel ander huis. Dat leek ons inspirerend, juist nu twee organisaties samengaan. De één met een watervogel en de ander met een duif als logo. Vandaar het thema 'bevlogen'. We vragen alle medewerkers naar spreuken, motto's, wijsheden en mooie bijbehorende afbeeldingen, die iets weergeven van bevlogenheid. Het is een thema waarmee mensen de gelegenheid krijgen om iets te zeggen over de zin die ze in hun werk ervaren en wat hen daarin motiveert. We vragen er ook een persoonlijke toelichting bij, daardoor krijgen collega's over en weer een beeld van elkaars bevlogenheid.

Motto's voor een taart

In beide organisaties wordt via posters, flyers en internet om spreuken, toelichtingen en mooie afbeeldingen gevraagd. Om mensen extra te motiveren beloven we een taart voor de meest inspirerende bijdrage. Een projectgroep met twee geestelijk verzorgers en twee communicatieadviseurs beoordeelt alle respons, vraagt om specifiekere toelichtingen en redigeert de teksten.

Vandaag is het feest, morgen zien we wel weer!

Bovenstaande spreuk wint vanwege de toelichting:

"Deze bijzondere zin is zo speciaal omdat het is gezegd door een PG bewoner van het verpleeghuis die door dementie is verdwaald in de tijd. Ze weet niet van morgen en gister, maar haalt haar wijsheid uit wat er ooit was. Deze wijsheid voedt onze bevlogenheid, geeft ons kracht en inspireert ons." Het blijkt dat de activiteitenbegeleider op de vrijdagochtendsoos aan alle 60 dames gevraagd heeft wat hun motto is. Ik ging dus met een enorme taart op een vrijdagochtend naar de soos. Iedereen smullen en daarna nog een advocaatje met slagroom, want: 'vandaag is het feest, morgen zien we wel weer'.

Inspirerend

Alle collega's ontvangen de kalender in het kerstpakket of op de kerstmarkt en in januari is hij op veel afdelingen en kantoren te vinden. De opzet is geslaagd want collega's praten met elkaar over de gepubliceerde teksten: 'Die spreuk van jou spreekt mij aan, want...'. De kalender is professioneel vormgegeven en de deelnemers zijn er trots op. Er komen dan ook diverse verzoeken om een extra kalender. De Raad van Bestuur is zo enthousiast dat ze besluit er een relatiegeschenk van te maken. Ondanks het vele werk kijken we tevreden terug op dit project en kunnen we het onze collega's van harte aanbevelen.

Elke Herlaar-Luyckx

geestelijk verzorger en leidinggevende van de dienst geestelijke verzorging
van Alrijne Ziekenhuis, locatie Leiderdorp



“Als zorgverleners willen we graag patiënten helpen of ondersteunen. Maar soms komt de boodschap niet aan. De kern van dit aforisme is voor mij het besef dat dit oké is. Je kunt niet veranderen wat niet veranderd kan worden. Je kunt iemand niet ondersteunen die dat niet wil. Je kunt iemand niet inspireren die daar echt niet voor open staat. Soms is het beter om los te laten dan proberen de rivier te duwen. Het water zijn natuurlijke meander te laten gaan”



Je kunt de rivier niet duwen