

Van de redactie

ANNEKE. Dat hadden we ook op de voorkant van dit *Tijdschrift voor Geestelijke Verzorging* kunnen zetten. Linda de Mol, Maarten van Rossem en Calvin gingen haar voor. Een glossy in het teken van hun werk en leven. We hebben het niet gedaan, omdat Anneke Kemper dat zeker niet gewaardeerd zou hebben. Het had niet veel gescheeld of dit nummer rondom haar afscheid als voorzitter van de VGVZ was er niet eens geweest. Teveel gedoe – vond Anneke. Maar gelukkig ligt het er nu toch. Nummer 59 van TGV als eerbetoon aan Anneke Kemper die acht jaar voorzitter is geweest van de VGVZ en veel tijd en energie heeft gestoken in het besturen van deze beroepsvereniging.

Meer dan een glossy is dit nummer van TGV een liber amicorum. Een boekje waarin vrienden een bijdrage schrijven bij een bijzondere gebeurtenis. Anneke Kemper had zelf gevraagd of er aandacht geschonken zou kunnen worden aan het thema 'lichamelijkheid, gender en intimiteit'. In een interview legt ze uit waarom ze daar waarde aan hecht en hoezeer ook onder geestelijk verzorgers de aandacht voor seksualiteit nog steeds een groot taboe vormt.

Wim Smeets – een studievriend uit Nijmegen - verdiept zich in zijn artikel in de bijdrage die Anneke leverde aan de wetenschappelijke reflectie op het beroep van de geestelijk verzorger en op het methodisch terrein van diagnostiek en anamnese. Gender en lichamelijke blijken daarin inderdaad twee sleutelwoorden te vormen. Hilde de Vocht is collega binnen het HBO en vond in Anneke iemand met veel belangstelling voor haar onderzoek naar de aandacht voor seksualiteit en intimiteit in de zorg. In haar bijdrage pleit ze voor een actieve rol van geestelijk verzorgers in het gesprek over dit onderbelichte thema in de zorg.

Twee andere artikelen richten zich meer op de bijdrage die Anneke in Nederland en daarbuiten heeft geleverd aan het debat over de methode en inhoud van geestelijke verzorging. Fred van Iersel – eveneens een Nijmeegs studievriend – is blij dat onder het voorzitterschap van Anneke Kemper, de VGVZ minder eenzijdig de legitimering van geestelijke verzorging in professionalisering heeft gezocht. Axel Liégeois ontmoette Anneke op een Europese bijeenkomst rondom euthanasie en belicht vanuit Vlaanderen de wijze waarop rooms-katholieke geestelijk verzorgers omgaan met de liberale euthanasiewetgeving.

Maar er zijn nog meer mensen die de scheidend voorzitter graag willen uitzwaaien. Simon Evers schrijft als opvolger een mooie brief; Karin van Roermund groet haar namens het bestuur van de VGVZ; Joost Verhoef blikst als voorzitter van de katholieke sectorraad terug op haar bestuurlijke carrière; Stavros Kofinas verwoordt zijn dank als voorzitter van het European Network of Healthcare Chaplaincy en Karin Sejdell mijmert ten slotte namens de redactie van TGV over de lok van Anneke.

Ook komt Anneke Kemper zelf nog aan het woord. Met het dankwoord dat zij uitspraak tijdens de Algemene Leden Vergadering op maandag 7 juni 2010 opent dit nummer.

Namens de redactie van TGV,

Ben de Boer, hoofdredacteur
ben.de.boer@arkin.nl