

## Herfstlied

Zie, het is herfst  
en wat groen was verwelkt  
zie, het is herfst  
en wat bloesemde sterft...  
en ik die geen eind aan de lente zag  
dacht dat de eeuwigheid  
in mijn handen lag  
O, vallende blaren!  
o, vliedende jaren!  
o, dichte nevel op mijn pad  
hoe moet ik verder dwalen?

Vogels krassen treurig:  
vaarwel, vaarwel, mijn kind!

Bij mijn venster kreunt  
en klaagt de wind:  
'O, wat zou ik graag vertoeven  
aan een oever waar  
de lente pas begint!'

In een galop van wilde paarden  
stormt de regen op mij af  
en fluistert dat hij van mij houdt:  
'Wat zou je op de lente wachten?  
De herfst draagt volle manden goud.'

### Bejle Sjechter-Gottesman

'Papieren schatten'. Verhalen en gedichten  
van vrouwelijke auteurs  
Jiddische bibliotheek 7, Berger, Shlomo,  
Willy Brill e.a. (red.), Vassallucci, 2001