

herstel

ik heb een leven lang
gezet op de boomstronk
van mijn verlangen
zoekend naar de wortels
van zijn bestaan

sinds stam en takken
werden afgezaagd
kon ik niet anders
dan een droom bewaren
van hoe het was
in bloei te staan

sindsdien groeiden er twijgen
een nieuwe loot kwam op
het groeivlak werd weer heel

maar heel diep in
dit weer hersteld bestaan
gloeide een oude wond
die open brak

een zinderend vuur
verschroeide wat nog gebleven was
er is geen heling – zonder open gaan –

Henny Esther

uit: Lopend naar Jeruzalem, De Nieuwe Beuk,
Amsterdam 1997