

Afgelopen donderdag 23 maart vond het startsymposium plaats van Steunpunt Zinvol te Breda. Charlotte Molenaar was naast Carlo Leget en voorzitter Anthonie Maranus (RvB Surplus) een van de sprekers tijdens het goed bezochte symposium. Er waren ruim 150 belangstellenden, waaronder veel (wijk)verpleegkundigen en vrijwilligers.

In het kort zorgt het steunpunt voor de doorverwijzing van geestelijk verzorgers of geschoolde vrijwilligers naar mensen thuis in de palliatieve fase. Het initiatief is volledig gestoeld op giften.

Hieronder nog meer informatie en twee foto's.

Informatie over het symposium:

Spiritualiteit maakt deel uit van palliatieve (thuis)zorg. Waarom is spiritualiteit zo belangrijk en waar hebben we het dan over? En hoe signaleer je spirituele thema's in de praktijk? Wanneer schakel je een geestelijk verzorger in en wanneer een psycholoog? En hoe staat het met deze vorm van zorg in de thuissituatie? Met deze en andere vragen neemt Carlo Leget ons mee in het spirituele domein van de palliatieve zorg. Steunpunt Zinvol geeft hiermee het startschot voor eerstelijns geestelijke zorg in de palliatieve fase door professionals en vrijwilligers. Voorzitter van het steunpunt, Anthonie Maranus, zal de opening verrichten. Charlotte Molenaar, voorzitter Werkveldraad Eerste Lijn van de Vereniging van Geestelijk Verzorgers (VGVZ) geeft een actueel overzicht van de landelijke ontwikkelingen

Informatie over Steunpunt Zinvol:

Bent u ziek en wordt u niet meer beter, of hebt u het gevoel dat het leven 'klaar' is?

Het kan een steun zijn of gewoon wat lucht geven om met iemand te praten. Mensen die er hun werk van hebben gemaakt om vragen over leven en dood met u te verkennen. Iemand die samen met u in alle rust spreekt over wat u ten diepste bezighoudt.

Steunpunt Zinvol kan u in contact brengen met een geestelijk verzorger voor een kennismakingsgesprek. Naar aanleiding daarvan wordt besloten of meerdere gesprekken gewenst zijn en door wie: een geestelijk verzorger of een vrijwilliger. Ook is het mogelijk om eerst met de geestelijk verzorger in gesprek te zijn en daarna nog een aantal bezoeken van een vrijwilliger te ontvangen.

Het kan gaan om

- Begeleiding en ondersteuning op het vlak van zingeving- en/of levensvragen in relatie tot het naderende einde.
- Begeleiding voor het bespreken van morele vragen (bijvoorbeeld een actieve euthanasiewens of het stoppen met de behandeling).
- Bespreken van vragen over levenszin, voltooid leven.
- Begeleiding bij het terugkijken en het afsluiten van het eigen levensverhaal.

Kijk voor meer info op <http://www.steunpuntzinvol.nl>

Sandra Koeling, geestelijk verzorger.

