

Workshop Pleisterplaats voor de Ziel

Ben je op zoek naar een plek van stilte, inspiratie, troost, samenzijn, hoop en het gevoel van verbondenheid? Ben je de weg naar de kerk, de moskee, de synagoge of andere spirituele plaats kwijtgeraakt? Of zijn zij jou kwijtgeraakt? Dan is de Pleisterplaats voor de Ziel misschien iets voor jou.

Stefien Jansen (Pro Persona, locatie Nijmegen) vertelt over het project Pleisterplaats voor de ziel in het centrum van Nijmegen.

De Pleisterplaats is een plek van ‘ontmoeten’ dwz elkaar ontmoeten, maar ook van niets-moet-meer.

Een breed samenstel van bondgenoten heeft drie jaar voorbereiding gehad. De bondgenoten zijn: Cliëntenraad GGZ; Cliëntenraad RIBW en de Raad van Kerken in Nijmegen.

- 1 Er moest een duidelijke doelstelling worden geformuleerd (zie boven).
- 2 Een passende (dwz niet met ‘kerk’ te associëren) plek. Men vond een goede plek in Centrum De Appel (Villa Mariënboom).
- 3 Goede mensen moesten gevonden worden, mensen die op boeiende wijze een verhaal kunnen vertellen. Daarbij is het niet zozeer van belang of de deelnemende instituten goed vertegenwoordigd zijn, van belang is meer de kwaliteit van de verteller.

Iedereen is welkom. In het bijzonder mensen voor wie het leven van alledag minder vanzelfsprekend is, zo nodigt de flyer.

Elke eerste maandag van de maand - het luchtalarm is de herinnering! - is er een bijeenkomst, die anderhalf uur duurt.

Om de deelnemers aan de workshop iets te laten proeven van de sfeer op de Pleisterplaats vertelt Stefien een verhaal: Het geschenk van de rabbi.

Voor wie meer wil weten: www.pleisterplaatsnijmegen.nl
e-mail: contact@pleisterplaatsnijmegen.nl

Jos van der Sterre.